



V.l.n.r. Luuk, Anna en Isabel.

Veel leuker dan leren uit een boek

Als ze langs de Victoriahal in Dirksland fietsen, moeten ze nog steeds terugdenken aan die bijzondere lessen. Lessen over de inundatie van Goeree-Overflakkee in 1944. “Wat inundatie is? Dat je het land onder water zet. Expres. Om de vijand tegen te houden”, vullen Isabel, Luuk en Anna elkaar aan.

Isabel Notenboom (11), Luuk van Zielst (12) en Anna Meester (11) zitten in groep 8 van openbare basisschool De Inktuis. De hele klas van juf Larissa Bechthum volgde het lesprogramma Plons! over de inundatie.

De lessen zijn een onderdeel van Verdrinkend Land, een project van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld een informatiepunt in het praethuisje van Stad aan 't Haringuliet, meerpalen die aangeven hoe hoog het water stond, een animatiefilm en fietsroutes door het 'natte gebied'.

Bij de Victoriahal (Vic), waar Isabel, Luuk en Anna regelmatig langs fietsen, staat een golfvormige bank. Het is

een kunstzinnige herinnering aan de noodzaak die het water tegenhield. Aan de zijkant van de bank staat het logo van Verdrinkend Land. Het logo is ontleend aan een foto van Piet de Man met een fiets bij de noodijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“We kregen een paar lessen van onze eigen juf. En we zijn op de fiets door het dorp gereden. Op sommige plekken moesten we opdrachten doen. Van het bankje bij de Vic maakten we foto's vanuit verschillende posities: laag en hoog. We mochten onze telefoon meenemen. Stiekem hebben we ook foto's van elkaar gemaakt...” vertellen Isabel, Luuk en Anna.

“We kregen ook foto's van toen te zien,

onder andere van huizen in het water. We moesten proberen om diezelfde plek te fotograferen. Ook kregen we een film te zien die begon met een jongen met een fiets. Dat was meneer De Man. Aan het eind van de film zag je hoe hij er nu uitziet.”

Een opdracht was het maken van een gedicht over de inundatie. Luuk en Isabel mochten hun gedicht voorlezen tijdens de officiële presentatie van Verdrinkend Land.

“Heel interessant”, vindt Luuk wat hij te weten is gekomen. “Ik wist niet dat Goeree-Overflakkee toen onder water heeft gestaan. Nu weet ik meer over de geschiedenis van het eiland.” Isabel: “We zijn eropuit gegaan en hebben de geschiedenis van de oorlog zelf ontdekt.” Anna: “Normaal leer je geschiedenis uit een boek, maar dit is veel leuker. We hebben zelf wat gedaan. Dat vergeet je niet snel. Ik moet er nog vaak aan denken.”